

Farvelæg PrikkeBjørn - PrikkeBjørn starter i skole igen



Tapp Math Sept. 1, 2009

K. Emalley

PrikkeBjørn starter i skolen igen. Af Till Schilling

Det var en mild og varm sommernat da PrikkeBjørns mor vågnede. Hun syntes, hun havde hørt noget. Hun lyttede opmærksomt, og kunne høre PrikkeBjørns stemme.

"Jeg ved det ikke.... Jeg ved det virkelig ikke!.. Slå mig ikke!!!!..." PrikkeBjørn talte i søvne.

PrikkeBjørn havde mareridt.

Mor stod hurtigt op og gik ind i PrikkeBjørns værelse - han lå fuldstændig omvendt i sin seng, hans små fødder var på hovedpuden og hans hoved var gemt under et tæppe i fodenden. Mor tog tæppet af og løftede blidt PrikkeBjørn op. *"Hvad er der galt lille skat?"* spurgte hun med en kærlig stemme. PrikkeBjørn gav et sidste lille spark med sin ben, så åbnede han sine øjne. Han så forvirret ud.

"Det ved jeg ikke, åh, jeg tror jeg drømte..." mumlede han.

"Ja, lille ven, du har vist haft mareridt. Hvad drømte du om?"

PrikkeBjørn så bekymret ud.

"Om skolen mor... Læreren gav os nogle virkelig svære matematikopgaver, og når jeg ikke kunne løse dem, slog hun mig!" sagde PrikkeBjørn til sin mor stadig noget rystende og meget bekymret.

"Åh, stakkels PrikkeBjørn!" sagde PrikkeBjørns mor *"Er du bange for, at du ikke kan svare på alle de spørgsmål, hun stiller dig? Er du bange for, at hun vil slå dig?"*

PrikkeBjørn så egentlig lidt skamfuld ud. Han havde jo altid været en god elev. Men sommetider så alting så nyt og vanskeligt ud . Langt mere end før.

"Jeg er bange for, at jeg ikke vil være god nok, mor. Den nye lærer siges at være meget streng, så jeg er også en smule bange for hende..."

Mor satte sig ned på PrikkeBjørns seng. Hun slog armene om ham og puttede dem begge to i det bløde sengetæppe med racerbilerne på. *"Skal vi tappe lidt, PrikkeBjørn?"* PrikkeBjørn, som stadig var en smule søvrig og lidt udmattet sagde : *"Ja tak mor.. Kan du gøre det for mig og så bare holde om mig? Det ville være rart.."*

Mor begyndte at tappe :

"Selvom jeg er bange for den nye lærer, er jeg en fantastisk PrikkeBjørn."

"Selvom jeg er bange for ikke at være god nok til matematik, er jeg en super lækker bjørn."

"Selvom tanken om matematik giver mig mareridt, er jeg en rigtig god bjørn.."

Hun begyndte at tappe på sine magiske prikker:

"Jeg er en god PrikkeBjørn."

"Jeg er en virkelig god PrikkeBjørn."

"Jeg behøver ikke at være bange."

"Matematik er ikke så vanskeligt."

"Jeg har altid klaret mig flot."

"Jeg ved, hvad man skal gøre."

"Jeg behøver ikke at være bange."

Hun nåede til toppen af sit hoved, mens hun stadig holdt PrikkeBjørn med den frie arm. Hun hviskede blidt *"...angst for læreren"* og tappede imens tap tap tap

Hun fortsatte til øjenbrynet : *"Jeg er så bange for den nye lærer"* tap tap tap-

På ydersiden af øjet : *angst for den nye lærer"* tap tap tap-

PrikkeBjørn faldt langsomt i søvn.

Mor færdiggjorde tapperunden og puttede PrikkeBjørn ned i hans seng. Hun smilede, fordi han krammede sin pude uden at vågne op.

I de efterfølgende dage sov PrikkeBjørn igennem uden nogen form for mareridt, og han så frem til at skolen skulle begynde igen.

På tredje dagen efter skolestart, da PrikkeBjørns mor hentede ham til frokost, smilede han stort. *"Har du haft det godt søde PrikkeBjørn"?* Spurgte mor. PrikkeBjørn fortalte : *"Åh mor, den nye lærer er fantastisk. Hun gav os en rigtig svær opgave, som vi skulle løse, og da jeg fortalte hende, at jeg ikke kunne, forklarede hun det hele for mig. Og nu forstår jeg det, og jeg har lært noget helt nyt!"*

Mor smilede stort og gav PrikkeBjørn et kæmpe bjørneknus.