

Farvelæg PrikkeBjørn - PrikkeBjørn og billerne



PrikkeBjørn og billerne. Af Charlotte Kamman

"PrikkeBjørn, Jake!" Mor stod på verandaen og kaldte.

PrikkeBjørn og hans fætter Jake hørte hendes stemme på afstand. De legede ved bredden af den store sø og slog smut med sten hen over vandet.

De hørte en kalden og stoppede op for at kunne lytte nærmere. Da de hørte, at det var PrikkeBjørns mor, begyndte de at løbe, idet de begge tænkte den samme tanke : *"Det kunne være, hun havde en is til dem hver!"*

Da de nåede frem til hytten, så de, at det ikke var, som de havde forestillet sig. Selvom de var skuffede, vakte det alligevel deres nysgerrighed, at Mor holdt noget i sine hænder. *"Se hvad jeg fandt!"* Sagde mor, mens hun holdt en lang grøn rygsæk frem.

"Hvad er det mor?" Spurgte PrikkeBjørn. Han vidste slet ikke, hvad det kunne være.

"Det er et telt", råbte Jake. *"Et telt! WOW! Må vi tage på campingtur? Åh, må vi ikke nok?"* PrikkeBjørns mor smilede til dem. *"Jo, det må I, det var lige det, jeg skulle til at spørge Jer om. Har I ikke lyst til at campere i haven i nat" ?*

Jake kunne slet ikke lade være med at hoppe op og ned, og PrikkeBjørn var også helt ophidset. Det her var bedre en is. WOW, camping, det kunne blive smadder skægt!

Efter at teltet var blevet rejst med en lille smule hjælp fra PrikkeBjørns far og onkel, tog drengene igen ned til søen for at svømme. Der var stadig længe til aften, og de besluttede at tilbringe ventetiden med at lave det, de holdt allermost af ; svømme.

Senere på eftermiddagen lå PrikkeBjørn og Jake foran deres lille telt og tørrede i solen. Pludselig sprang Jake op og fangede noget mellem sine hænder. Han puttede det i et tomt medbragt glas og gik jodlende hen til PrikkeBjørn for at vise, hvad han havde: En smuk, kulørt, kæmpe skinnende bille. PrikkeBjørn anstrengte sig for ikke at skribe, han bed sig i læben og sagde med en lille spinkel stemme : *"øh, hvor pæn".*

Jake kiggede på ham. Han spurgte : *"Du er da ikke bange, vel?"*

"Næh.." , mumlede PrikkeBjørn mens han forsigtigt rejste sig og begyndte at gå baglæns.

Jake bemærkede det og satte glasset med billen helt op til PrikkeBjørns ansigt.

PrikkeBjørn sprang tilbage og mens han løb mod hytten, råbte han *"Jeg skal bare lige tisse, jeg er straks tilbage!"*

Da PrikkeBjørn sad stille i et hjørne i nærheden af toilettet, sukkede han. Jake havde gjort det igen, og han havde igen været en pivebjørn....

Han kunne smage salte tårer på sin overlæbe. Han ville ikke græde, ikke nu. Jake ville sikkert lede efter ham sammen med billen. Han burde ikke tænke, på Jake galoperende mod ham med nogle kæmpe dyr i sine hænder. Han rystede ved tanken. Han tænkte på de kæmpe insekter, som Jake helt sikkert var i færd med at fange for at drille ham....

Med ét kom en anden tanke til ham. Hvordan kunne det være, at han selv PrikkeBjørn var så bange for biller, når Jake nærmest tilbød dem?

PrikkeBjørn tænkte på sangen, som hans mor altid sang for ham, når han var bange for noget. Den lød sådan her :

*"Tap sammen med PrikkeBjørn
Tap dine problemer væk
Tap sammen med PrikkeBjørn
Tap på en rigtig god dag
Tap tap tap tap tap tap tap"*

Mens han sang PrikkeBjørnsangen, begyndte han at få det en smule bedre. Han rejste sig op, og mens han tappede på sine magiske prikker, opfandt han en lille dans.

Han forestillede sig billerne og prøvede at huske, hvad det var ved dem, der gjorde ham så bange. Så begyndte han sin tapperutine.

*"Selvom jeg er bange for Jakes dyr, er jeg en god PrikkeBjørn"
"Selvom jeg ikke ved så meget om biller, skræmmer de mig, og alligevel er jeg en god PrikkeBjørn"
"Selvom jeg er bange, er jeg en god PrikkeBjørn".*

Han begyndte at tappe mens han gentog :

"Denne angst for biller.. Denne angst for biller..."

Da han var færdig så han lidt anderledes på biller, ikke mere så bange. Så han fortsatte med at nynne sin sang.

*"Tap sammen med Prikkebjørn
Tap på en rigtig god dag"*

Han havde det faktisk rigtig fint, da Jake ankom; som forventet med et glas med et kæmpe insekt i.

PrikkeBjørn kiggede på glasset og opdagede, at Jake havde fanget en anden bille. Men nu følte han sig ikke så bange! Faktisk overhovedet ikke! Han tog sig endda god tid til at se hvor smuk billen var!

Han spurgte Jake, om han måtte holde glasset lidt. Jake så overrasket ud, men rakte ham glasset. PrikkeBjørn kiggede på billen og sagde :

"Den er smuk, Jake! Skal vi gå ud og fange nogle flere insekter sammen?"

Jake klappede PrikkeBjørn på ryggen med et stort smil på ansigtet. I sidste ende syntes Jake også, det var sjovere at lege med PrikkeBjørn end at drille ham!

Så de løb begge ud og begyndte at fange ildfluer for at have lys til deres telt, når natten kom.

Sikke en nat de ville få!